

Donovaly 2010

Dette var et fantastisk arrangement afholdt af Donly Klub, det hele fungerede fantastisk og var meget flot. Næste år er der 20 års jubilæum, så der har de lovet, at det bliver endnu mere fantastisk, det er et løb man bør opleve:o)

Første dag af løbet var det meget tungt for hundene, da det var meget blødt specielt i siderne, så jeg byttede rundt på mine lederehundene, så de løb en lille smule mere på midten af sporet, normalt løber de i højre side, men de sank simpelthen for langt ned i sneen. Selvom tiden er min dårligste, så er det måske den dag de løb bedst.

Anden dag havde jeg byttet om på lederhundene fra starten af, og det fungerede også ok, men det er ikke optimalt for mine hunde. Jeg indhentede den franskmænd der startede før mig, men jeg kunne desværre ikke hægte ham af, da hundene stadig var noget trætte fra dagen i forvejen. Faktisk var han lige ved, at hægte mig af igen, men hundene og jeg kæmpede os hjem nogle få sekunder efter ham. Sporet var meget lettere, men vi havde trætte ben fra dagen i forvejen, det synes jeg meget ofte hundene har på anden dagen til de store løb.

Tredie dagen gik det ganske godt og jeg kørte med hundene i normal opstilling, hvor de fungerer bedst. Jeg kørte hele etappen alene og havde således ikke nogen problemer med andre, halvvejs kunne jeg se, at franskmænden jeg satte dagen i forvejen var for langt bagud til, at kunne indhente mig.

Normalt har jeg ingen problemer med at overhale nogen og så få hundene til at fortsætte i fuld fart, men når man skal køre 2-3 km op af en bakke med et hundespand på slæb, så er det bare anderledes, man kører ikke ret stærkt og hundene har god tid til at kikke bagud, og det er helt stille, man kan høre alt, og det kan hundene selvfølgelig også.

Sporet er bare helt fantastisk dernede selvom det er hårdt at køre så meget op og ned, der er en højde forskel på 260 meter på højeste og laveste punkt, men der er 8 toppe på A-sporet man skal over og det er fantastisk hårdt at blive ved med at pendle. Det er ikke et begynderspor, men har man prøvet et par forskellige slædeløb, så er det bare et man skal prøve. Der er VM der næste år, så planlæg det allerede nu.

Rejsen derned skal man planlægge nøje, da man ellers kan ende på nogle meget dårlige veje, eller komme til at køre rigtigt langt, vi kørte over Berlin til Oledyn (tror jeg det hedder) i Polen og ned på A4 mod Krakow. Man kan så enten køre helt til Krakow og så syd over eller dreje syd over ved Katowice. Jeg tror de er lige hurtige eller langsomme om man vil, det er i hvert tilfælde der tiden skrider. Vi blev stoppet 2 gange i af politiet i Slovakiet og en gang på vej hjem i Tyskland, flot ikke? Vi er faktisk aldrig blevet stoppet før, men en gang skal jo være den første. Det tog 21 timer at køre derned med 2 timers søvn og en time med handlen ved Otto Duborg, hjem tog det 17 timer i et stræk og kun med stop når hundene skulle luftes.

Med venlig hilsen

Knud Schmølz

Læs mere på den officielle hjemmeside for løbet i Donovaly:

>> [Donly club](#)

>> [Link til resultater](#)

